

# תפילת התקשרות לצדיק

I hereby bind myself with thought, speech and action, with all of my life force, with every single movement and all of my senses and every single breath of today and of my entire life; mine and that of my household and everyone that is dependent on me and everyone who is connected to my soul, to the Holy One, Blessed be He, and to all of the True Tzaddikim of our generation (and specifically to...) and to all of the True Tzaddikim who rest in the ground, the Holy Ones that are in the earth, and specifically to the True and Holy Tzaddik, the Tzaddik who is the Foundation of the World, the Flowing River, the Source of Wisdom, Joy and Faith, our Master, Rebbe Nachman, son of Simcha, son of Feiga. May their Merit stand for us and all of Israel, Amen.

I hereby give up all of my thoughts, words, actions and my entire life force and every single movement and all of my senses, and every single breath of this entire day....

[Speak out *here* whatever special day or activity you are about to embark on.]

....and of my entire life, and that of my family, and of everyone who is dependent on me and of everyone who is connected to my soul, to the Holy One — Blessed be He, that everything should be according to his Sublime Knowledge and Good Will, and in this merit may we merit the rebuilding of our Holy Temple, and the coming of Mashiach and the revelation of our Holy Master and the complete Redemption speedily in our days. Amen.

I hereby accept on myself, the commandment to love every human being as myself.

הריני מקשר את עצמי במחשבה דבור ומעשה בכל חיותי ובכל תנועה ותנועה ובכל חושי ובכל נשימה ונשימה של כל היום ושל כל החיים שלי ושל בני ביתי ושל כל התלויים בי ושל כל הנלוים אלי להקדוש ברוך הוא ולכל הצדיקים האמתיים שבדורנו (ובפרט ל...) ולכל הצדיקים האמתיים "שוכני עפר" "קדושים אשר בארץ המה" ובפרט להצדיק האמתית והקדוש "צדיק יסוד עולם" "נחל נובע מקור חכמה" ושמחה ואמונה רבנו נחמן בן שמחה בן פינא זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן:

הריני מוסר את כל מחשבותי דבורי ומעשי וכל חיותי וכל תנועה ותנועה וכל חושי וכל נשימה ונשימה של כל היום...

[בשבת מוסיפים: של כל השבת. ביום טוב מוסיפים: של כל היום טוב. בפורים מוסיפים: של כל הפורים]

ושל כל החיים שלי ושל בני ביתי ושל כל התלויים בי ושל כל הנלוים אלי להקדוש ברוך הוא שהכל יהיה על פי דעתו ועל פי רצונו הטוב ובזכות זה נזכה לבנין בית מקדשנו ולביאת משיח צדקנו ולהתגלות רבנו הקדוש ולגאולה שלמה במהרה בימינו אמן:

הריני מקבל על עצמי מצות עשה של "ואהבת לרעך כמוך".